

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΔΟΚΤΩΡ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Διευθύνων σύμβουλος στον όμιλο «Ιατρικό Αθηνών»

# «Οδηγούμαστε σε εξυγίανση της αγοράς»

«Θα δούμε λουκέτα, λόγω της διακοπής παροχής ρευστότητας στα θνησιγενή σχήματα, του αποτελεσματικότερου ελέγχου και της περικοπής των πλασματικών δαπανών εκ μέρους των ασφαλιστικών ταμείων»

**Ε**ίναι επιτακτική ανάγκη να γίνει ένας εξορθολογισμός των δαπανών και στον χώρο του φαρμάκου, να αντιμετωπιστεί το θέμα της συνταγογράφησης και από εκεί και πέρα όσες δαπάνες δικαίως καταγράφονται να εξοφλούνται εγκαίρως από τα ασφαλιστικά ταμεία και να μην υπάρχουν περιθώρια ταλαιπωρίας των πολιτών.

Αυτά αναφέρει σε συνέντευξή του στο «Π» ο δρ Γιώργος Αποστολόπουλος, διευθύνων σύμβουλος του ομίλου «Ιατρικό Αθηνών», τονίζοντας παράλληλα ότι λόγω των στρεβλώσεων του παρελθόντος θα δούμε λουκέτα, κάτι που φυσικά δεν είναι καθόλου ευχάριστο, κυρίως εξαιτίας του οδυνηρού αντικτύπου που αυτό θα έχει σε θέσεις εργασίας.

**Ο κλάδος του φαρμάκου και όλων των φορέων που εμπλέκονται με αυτό βρίσκεται εδώ και καιρό σε έναν φαύλο κύκλο ύφεσης, η οποία επιβαρύνει επί της ουσίας τον απλό πολίτη. Πού πιστεύετε ότι πρέπει να εστιάσει η πολιτεία, προκειμένου να βρεθεί η άκρη του νήματος;**

Ο κλάδος του φαρμάκου είναι πραγματικά πολύ ιδιαίτερος εξαιτίας κυρίως της κοινωνικής του διάστασης, αλλά και λόγω της σημασίας του στην εγχώρια βιομηχανία. Παρακολουθώ και εγώ τις εξελίξεις, αλλά θεωρώ ότι δεν είμαι ο πλέον ειδικός να προτείνω δράσεις. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι, όπως και στον δικό μας κλάδο, θα πρέπει να γίνει ένας εξορθολογισμός των δαπανών, να αντιμετωπιστεί το θέμα της συνταγογράφησης και από εκεί και πέρα ότι όσες δαπάνες δικαίως καταγράφονται να εξοφλούνται εγκαίρως από τα ασφαλιστικά ταμεία και να μην υπάρχουν περιθώρια ταλαιπωρίας των πολιτών.

**Τον τελευταίο καιρό ακούμε ιδιωτικές κλινικές με μακρά παράδοση στον κλάδο να βάζουν λουκέτο μην μπορώντας να αντεπεξέλθουν στις συσσωρευμέ-**



**νες τους υποχρεώσεις. Πιστεύετε ότι αυτή η εξέλιξη είναι απόρροια και μόνο της κρίσης ή μίπως και του γεγονότος ότι, όπως σε όλους τους κλάδους, έτσι και στον δικό σας έχουν εμφανιστεί «αλεξιπτωτιστές»;**

Όπως σε όλους τους χώρους έτσι και στον δικό μας η καλή εποχή του χρηματιστηρίου και η επίπλαστη τα επόμενα χρόνια οικονομική ευμάρεια, σε συνδυασμό με τον άπλετο διαθέσιμο τραπεζικό δανεισμό και την αδιαφάνεια στις σχέσεις συνδιαλλαγής κλινικών με τα ασφαλιστικά ταμεία, ευνόησε τη μαζική προσέλευση «αλεξιπτωτιστών» στον χώρο.

Σήμερα, αφενός η κρίση και αφετέρου η διακοπή παροχής ρευστότητας σε όλα τα θνησιγενή σχήματα από το τραπεζικό σύστημα, αλλά και ο αποτελεσματικότερος έλεγχος και η περικοπή των πλασματικών δαπανών εκ μέρους των ασφαλιστικών ταμείων θα οδηγήσουν σταδιακά σε μία εξυγίανση της αγοράς με παράλληλη αποκατάσταση όσων στρεβλώσεων είδαμε στο παρελθόν. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι θα δούμε λουκέτα, κά-

**«Πρέπει να αποδοθούν πολιτικές ευθύνες στους υπαίτιους για τη σημερινή κατάσταση του “Ερρίκος Ντυνάν”»**

τι που φυσικά δεν είναι καθόλου ευχάριστο, κυρίως εξαιτίας του οδυνηρού αντικτύπου που αυτό θα έχει σε θέσεις εργασίας.

**Ο όμιλός σας πέρα από την πρωταγωνιστική θέση που διατηρεί στον κλάδο ακολουθεί και μία έντονη επενδυτική δραστηριότητα στο εξωτερικό. Υπό αυτές τις συνθήκες, ποια είναι τα μελλοντικά σας σχέδια τόσο εκτός όσο και εντός των ελληνικών τειχών;**

Διανύουμε μια περίοδο έντονων διεργασιών και ζυμώσεων και νομί-

ζω ότι αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την επαναδιατύπωση των κανόνων στον χώρο της υγείας –ιδιωτικής και δημόσιας– στη χώρα μας. Αυτό αποτελεί μια τεράστια πρόκληση για τις εταιρείες του κλάδου, αφού θα πρέπει να αναθεωρήσουν ένα μοντέλο λειτουργίας, το οποίο επικράτησε για πολλές δεκαετίες. Παράλληλα, τα αδιέξοδα στη δημόσια υγεία μπορεί να ανοίξουν νέες προοπτικές για τις εταιρείες του κλάδου σε ένα πλαίσιο βέβαια που δεν θα αλλοιώνει τον χαρακτήρα της δημόσιας υγείας. Το «Ιατρικό», έχοντας ως επιπρόσθετο πλεονέκτημα την τεχνογνωσία και την εμπειρία του στρατηγικού του εταιρικού Asklepios Kliniken, από αντίστοιχες καταστάσεις στο εξωτερικό, φιλοδοξεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτές τις εξελίξεις στην εγχώρια αγορά. Παράλληλα, εκτιμούμε ότι η κρίση θα οδηγήσει σε συγκέντρωση του κλάδου, όπως συνέβη ήδη σε άλλους κλάδους (π.χ. τραπεζικός), κάτι στο οποίο ο όμιλός μας επίσης φιλοδοξεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Τέλος, η εξωστρέφεια είναι ένας βασικός άξονας των προσαρμογών

μας και την περασμένη χρονιά επέφερε σημαντικά οφέλη για τον όμιλό μας κυρίως μέσω της έλευσης ενός σημαντικού αριθμού τραυματιών από τη Λιβύη. Ο τομέας του ιατρικού τουρισμού αλλά και της εξαγωγής τεχνογνωσίας σε ξένες χώρες αποτελούν για εμάς βασικές προτεραιότητες.

**Είστε ένας από τους διεκδικητές του «Ερρίκος Ντυνάν». Ωστόσο, θα ήθελα να δείτε τη συγκεκριμένη υπόθεση ως ένας απλός πολίτης και να μας πείτε τι θα θέλατε για τη συγκεκριμένη κλινική;**

Ο όρος «διεκδικητής» δεν αποδίδει τη σημερινή πραγματικότητα, αφού, όπως διαμορφώθηκαν τα πράγματα, δεν μιλάμε πια για ένα επιχειρηματικό deal που θα αποτελούσε το μήλο της έριδος για πολλούς διεκδικητές, αλλά για μία προσπάθεια εξεύρεσης λύσης για τη σωτηρία του νοσοκομείου.

Ήδη, από το 2006 προβλέψαμε την περιέλευση του «Ερρίκος Ντυνάν» στη σημερινή του κατάσταση. Η χαριστική, δε, βολή έναντι αυτού δόθηκε από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας, κάνοντας αποδεκτή μια αμφιλεγόμενη εισήγηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους βάσει της οποίας δεν επιτρεπόταν η σύμπραξη «Ερρίκος Ντυνάν» - «ΓΑΙΑ» και είχε ως αποτέλεσμα την έξωση του «ΓΑΙΑ» από το «Ντυνάν» (που αποτελούσε και τη μόνη πηγή ρευστότητας του), ενώ εκκρεμούσε ακόμη το θέμα της νομιμότητας της σύμπραξης στην τακτική Δικαιοσύνη.

Αμέσως με την ολοκλήρωση της έξωσης του «ΓΑΙΑ», από την ίδια πολιτική ηγεσία, ψηφίστηκε νόμος που επιτρέπει όχι μόνο τη σύμπραξη, αλλά την ενοικίαση και την πώληση του νοσοκομείου. Ο σκοπός, προφανώς, είχε ήδη επιτευχθεί, αλλά ο χρόνος για το νοσοκομείο μετρούσε πλέον αντίστροφα...

Ως πολίτης επιθυμώ τη διάσωση του νοσοκομείου και των θέσεων εργασίας σε αυτό και απευχόμαι κάθε άλλου είδους εξέλιξη. Η ικανοποίησή μου, δε, θα είναι ακόμη μεγαλύτερη αν, επιτέλους, αποδοθούν οι πολιτικές ευθύνες στους υπαίτιους για τη σημερινή κατάσταση του νοσοκομείου.